

Min Sanning  
2020-12-23

Karl Arne Sivander, sladdbarnet bland Anna's fyra barn, såg dagens ljus på Svenska Flaggans dag den 6:te juni 1911. Under två år bodde han med full familj och närhet till sin mamma. På grund av Annas lungsjukdom vårdades hon därefter långa tider på sjukhem fram till sin död 1919. Anställda på Riddersviks hushåll trädde i hennes ställe och fullgjorde mammans tidigare uppgift att ge medkänsla, trygghet och värme samt bidra till vidare utveckling.

Under studietiden inkvarterades pojkarna, allt efter som de klarat folkskolan och skulle utöka sin bildning, hos en före detta lärarinna som bodde i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Denne hade på grund av hörselskada fått lämna sitt yrke och bidrog på detta sätt till att förkovra familjen och samhället. Hela sin studietid bodde pojkarna här.

Ett bättre val kunde Sivert inte ha gjort. När den siste av pojkarna efter att nått sitt studiemål flyttat ut gav Sivert värdinnan en mycket fin ring som efter hennes frånfälle tilldelades Hjördis, Arnes hustru.

Arne lyckades bra i sina studier men fick lägga ned ett stort arbete för att nå målet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Här valde han kemisk linje och 1935 avlade han sin civilingenjörsexamen.

Boliden blev hans första arbetsgivare med placering i Stockholm och 1939 blev han förflyttad till Smältverket i Rönnskär. Arne fick där ansvaret för en egen avdelning. Kjell blev aldrig insatt i hans arbetsuppgifter men kommer ihåg att pappan köpte in två burar med kanariefåglar vilka han placerade i fabrikslokalerna. Avsikten var att utröna miljön i dessa lokaler. Han misstänkte att denna inte var bra och senare har det visat sig att onaturligt många som arbetat där har avlidit på grund av lungcancer.

I december 1943 år bytte Arne sin anställning och påbörjade en ny på Skånska Ättikfabriken AB i Perstorp. Företagsledaren Otto Wendt behövde förstärkning och med tiden avancerade Arne och 1954 erbjöds han plats i direktionen med ansvar för personal och produktion. På grund av lungcancer, vilket han troligtvis föll offer för i Rönnskär, avled Arne 1965-06-03.

Sivert var mån om sina tre söner och understödde deras intresse för idrott. Bollsport, friidrott, orientering och skjutning var populärt, dvs alla aktiviteter. Tidigt lät han bygga en tennisplan bakom Ridderviks huvudbyggnads kök. Olof, Bengt och Arne nådde goda nivåer i sina spel och deltog i många turneringar inte alltid i främsta ledet men pappa Sivert behövde aldrig skämmas för deras insatser.

---