

Vad gör Kjell i Tyskland?

2014 sökte Kjell upp vårdcentralen för att få en remis till en magspecialist. Under sina promenader med Sigge, familjens dvärgpudal, hade han observerat att maginnehållet återbördats såsom en ärtsoppa medan Sigge ständigt levererade vackra jämntjocka korvar. På Östra sjukhuset upptäcktes att en cansertumör slagit rot i trakten av tunn- och tjocktarm. Efter någon vecka hade man avlägsnat denna genom ett snitt från naveln och nedåt. Påhejad av barn och barnbarn var han snart på benen igen. Efter ca ett år gordes en ny undersökning av kroppen och då fann man cancertumör på ena lungan vilket förde Kjell till Sahlgrenska för ett nytt ingrepp ett par veckor senare.

Kjells reaktion blev oro för vad det kunde föra med sig. Fadern Arne hade drabbats av lungcancer vilken ej kunnat bemästras.

Kjell som den 7 juli köpt en husbil av fabrikat Hymer ropade upp till sin hustru, Marie-Louise "Jag reser ner till Tyskland. Följer Du med"?

Svaret blev "Kan vi vänta tills i morgon bitti så följer jag gärna med!"

Tidig morgon skedde avfarten och sen kväll slog man sig till ro på en parkeringsplats utanför Lübeck. Dagen därpå rundades Berlin och istället för att vika av mot München upptäckte man att man var på väg mot Hannover. Stau und wieder Stau! Men skam den som ger sig. Sen kväll parkerades husbilen utanför det hotell som en av Kjells kunder, Anna, ägde. Efter dissekering av omgivningarna några dagar vände man kosan mot Detmold. En stad där Kjell 1958 hade praktiserat i hur man använder och definierar en skyffel och en spade. Gamla kraftledningsstolpar skulle utbytas mot nya och aluminiumtråd skulle utbytas mot koppar. En och fyrtio djupa hål skulle grävas och det gjorde Kjell med bravur. Mycket svett och tårar men även glädje. Sverige slog ju tyskarna med 3-1 i världsmästerskapen i Göteborg det året. Tyskarna var sura men Sverige hade visat att man hade något dessa saknade. "Heja Sverige friskt humör! Det är det som susen gör! Heja! Heja!"

Telefonen gick varm för att söka upp gamla vänner sedan den tiden 1958 och nappet kom i en närgränsande stad Bielefeld. Brigitte och Gustav Horstbrink bjöd in paret och underhöll dem några dagar innan det bar hemåt för operation.

Kjell fyllde 80 år den första december 2016. Bland gratulanterna var Brigitte som sände en "Wochenkalender 2017" som gåva. Gustav hade avlidit på 90 års ålder något år tidigare. Gåvan inbjöd till att riva av ett vykort varje vecka, författa något, frankera och lägga på brevlådan. Här började en språkutbildning som efter några månader övergick i internetkurs genom Duolingo och dagliga internetkontakter. Efter något år var det dags att åka ner till en av Kjells gamla vänners 80-årsdag. Sigge och Kjell övernattade hos Brigitte. Hon bor söder om Teutoburger Wald, en lång ås som löper i ost-västlig riktning, och som inbjuder till många långa promenader i Bokskog. Golf, tennis, universitet och gym fanns också på gångavstånd. Denna resa har sedan gjorts två - tre gånger per år.

Brigittes umgänge har Kjell flutit in i och man visar respekt och nyfikenhet om Sverige, dess historik, politik. Kontakten har lett till att umgänget har fått en ny dimension i båda riktningarna.

Ps Under åren 1958 till 2023 har mycket hänt som gärna berättas men påfyllning kommer att ske allteftersom. Ds