

# Min Sanning

2021-02-02

## Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Anna-Lisa Edestig-Kalldin är en av de personer som påverkat körriktning för Kjell. Utsänd som rekryterare till L M Ericsson dök hon upp på Högre Tekniska Läroverket i Helsingborg tidig vår 1960. Kjell entusiasmerades av hennes föredrag och lämnade genast in en ansökan om arbete vid företaget. Som den elev som fått ett arbete före sin examen hälsades Kjell välkommen till företaget måndagen den 13 juni 1960.



Placeringen blev på en avdelning som gjorde beräkningar för telefonstationer för diverse kunder. Kjell blev anvisad marknaderna Island och Färöarna och fick genom avdelningschef, gruppchef och arbetskamrater information om rutinerna. Instruktionsböcker fanns inte för respektive växeltyp utan utbildningen gjordes genom studier av ritningar på stativ och tillbehör och kunskaperna byggdes succesivt upp genom djupdykningar på respektive enhet. Val av enhet bestämdes av vilka frågor som montörer ställde. Dessa kom på bordet när någon enhet inte fungerade utan behövdes modifieras.

Färöarna skulle projekteras. Ett arbete som inte var så betungande men med Kjells brist på kunskap byggdes projektet upp i den takt han utbildades.

Island var redan projekterad och här gällde det att beräkna och/eller finjustera materialbehovet. (Ordet material skiljs ofta från materiel, som är saker för viss verksamhet. Exempelvis kontorsmateriel är pennor, blanketter, gaffelpärmar, skrivmaskiner etc. Ny rekommendation från Institutet för språk och folkminnen är dock att genomgående använda ordet material, då det i många fall är svårt att dra någon tydlig gräns mellan de två ordens betydelse./Wikipedia 21-02-02)

I gruppen fanns det en arbetskamrat som var engagerad i SIF, Svenska industritjänstemannaförbundet. Denne erbjöds en anställning på deras huvudkontor som förhandlare. Kjell föreslogs då att taga dennes plats i styrelsen för en av sex avdelningar på Telefonaktiebolaget L M Ericsson,

# Min Sanning

2021-02-02

Midsommarkransen. Avdelningen svarade för knappt 500 medlemmar. En intressant uppgift men mycket betungande vissa tider på året. Utbildning fordrades även här varför fritiden begränsades i hög grad. Efter någon tid blev Kjell även invald i huvudstyrelsen för de sex avdelningarna vilket också tillförde utökning av kunskap och erfarenhet.

Efter avslutad examen vid Högre Tekniska Läroverket i Helsingborg skrev Kjell också in sig som medlem i Tekniska läroverkens ingenjörsförbund och blev där utsedd som revisor för Industritidningen Norden, Munkbron 9 Stockholm. Denna uppgift menar Kjell senare i livet ledde till hans intresse för egen ekonomisk byrå.

Telefonaktiebolaget L M Ericsson hade många företag utspridda i Stockholmsområdet. Det ansågs vara av intresse att hålla samman dessa och därför hade man bildat Sällskapet L M Ericsson. Hur det gick till vet inte Kjell men plötsligt hade han fått uppdraget att vara klubbmästare i detta sällskap. Arbetsuppgiften var att två gånger om året ordna med företagsträffar samt en vår- och en höstträff. På dessa skulle man bära frack. Det fordrades en hel del förberedelser för varje engagemang och för att underlätta för Kjell fick han tillgång till en direktionssekreterare.

En av företagsträffarna var på en fabrik som ägts av **Axel Wenner-Gren**



Här fick Kjell lärdomen att ett företag *inte går i konkurs på grund av för små lager men däremot av för stora*. 1962-63 hade Wennergren producerat för lagerhållningen på grund av att det just då var sämre tider. Detta ledde till att Ericsson fick en hel fabrik nästan "gratis".

# Min Sanning

2021-02-02

Uppdraget för Sällskapet ledde med tiden till att det upptod tycke mellan Kjell och en av sekreterarna vilken då var underställd Hans Wertén.

Företaget hade många av sina kunders anställda på utbildning i Stockholm vilket betydde att det blev rumsbrist vissa perioder. Vid två tillfällen ställde Kjell upp för att taga emot dessa gäster i sin bostad. Det första var tre egyptier där en av dem varit med om att beskjuta neddinglande

**engelsmän under Suezkrisen.** (Suezkrisen, kallas det krig där Israel, Storbritannien och Frankrike anföll Egypten i slutet av 1956. Det brittisk-franska Suezbolaget, som kontrollerade Suezkanalen hade tillstånd att bedriva verksamheten fram till 1968, varefter ägandet skulle övergå till den egyptiska staten. Egyptens president Gamal Abdel Nasser beslöt att nationalisera Suezbolaget i förtid vilket beslut av ägarna uppfattades som en klar provokation. Israel, som i Egypten såg sin värsta fiende, anslöt. USA, Sovjetunionen och Förenta nationerna spelade avgörande roller för att tvinga Storbritannien, Frankrike och Israel att dra sig tillbaka./Wikipenia 21-02-02)

Det andra gällde två tunisier vilka Kjell 1987 avsåg besöka i deras hemland där han var på en ekonomisk kurs. Den enes familj träffade Kjell i Tunis medan den andra tyvärr inte mera fanns. Denne hade gått ut för ett sista bad innan han skulle åka hem med sin familj och kom aldrig tillbaka men fanns några dagar senare halvt uppäten av fisk ute i havet. Vid Kjells besök i Tunis på sin väg tillbaka till Sousse tilltalade han en dam som hade sina ögon på sitt sällskap med orden "Förstår Du vad vi säger?" gav Kjell svaret "I beg your pardon?". Konversationen skedde sedan på engelska. Kjell berättade om sitt besök i Tunis och om familjen han besökt men nämnde också att en av hans vänner tyvärr inte längre fanns i livet. När hon hört historien tillkännagav hon att denne avlidne gäst som bott hos honom var hennes kusin. Damen påminde om att man nått slutstationen för Kjells resa varför han hastade av det rullande tåget och vinkade farväl till en obekant dam bakom vagnsfönstret.

På den avdelning som Kjell arbetade på fanns det en man som tillsammans med sin hustru drev en butik på Telefonplan. De sålde radio- och televisionsapparater. Kjell hjälpte honom på kvällstid med leveranser ut till kund samt montering av nödvändiga antenner. Detta ledde till att han blev tilldelad en resa till Mallorca vilken ägaren till butiken vunnit i en försäljningstävling men inte hade tid att utnyttja. Det blev Kjells första besök på ön vilken kunnat sluta olyckligt på grund av att en av deltagarna somnade ifrån sin cigarett. Allt gick bra den här gången men några månader senare blev personen innebränd på ett hotell i norra Sverige. Alltså! Rök inte i sängen!

# Min Sanning

2021-02-02

Telefonaktiebolaget L M Ericsson och Kabeldon AB är de arbetsgivare Kjell upplever ha givit sin personal mer omtanke än andra.

Exempel på det är då Kjell vid besök i Österrike bröt sitt ena ben på Schmittenhöhe och fick tillbringa en månad i sträckbänk på lasarrettet i Zell am See. Samma vecka som olyckan hänt hade sjukhusledningen fått ett brev om att man inte behövde oroa sig för kostnader. L M Ericsson tog på sig dem.



Intresseföreningen var något som hjälpte de anställda att sprida ut sina utgifter under året. Där skulle mina kostnader ha hamnat om nu inte försäkringsbolaget tog på sig dem.

Lunchrasten 40 min utnyttjades i matsalen där var man hade sin plats och maten kom på bordet direkt. De minuter som blev över utnyttjades till promenad i området kring Telefonplan.

## Min Sanning

2021-02-02

Nackdelen med fast plats i matsalen var den att man inte kunde byta plats vilket man skulle vilja då grannen rökte under middagen. Detta medförde emellertid att Kjell avbröt matintaget och gick på promenad istället.

Detta gällde även när man delade rum med någon som rökte. Då kändes det som om man skulle vilja byta arbetsgivare men som sagt arbetsuppgifterna skulle ju lösas.

Den veckan som Kjell började sin anställning på Telefonaktiebolaget L M Ericsson bjöd han växeltelefonisterna på en stor Spettekaka i tron att de då skulle komma ihåg just honom bland de 5.000 anställda på Telefonplan. Känd blev han kanske men det var nog på grund av sina fackliga aktiviteter.