

Min Sanning

2020-12-25

Tidpunkter

Åren 1945-1948.

Arne spelade tennis och ansågs tillhöra de främsta spelarna i Perstorp. Han medverkade till att uppföra två tennisbanor. Hans spel innebar att bytet av bollar skedde med en hög frekvens. De utbytta bollarna fick Kjell och dessa sålde han till främst kvinnliga skolkamrater som sedan använde dem mot bollplank på skolan. Det fanns föräldrar som tyckte Kjell var gniden som tog betalt för bollar han själv fått.

Somrarna 1948 – 1955 praktiserade Kjell två till åtta veckor för att öka sin förståelse hur det går till på en arbetsplats.

- 1948, 1949 och 1950 tillbringades somrarna på Säby hos sin farfar Sivert Andersson och fick där utföra enklare insatser såsom att gallra rovor, plocka vinbär, last på höskrindorna på fältet och omplacera höet på logen samt spikat lådor i trädgårdsboden.
- 1951 var Kjell engagerad på Gustavsborgs Säteri för gallring av skog. Myggen var det året besvärande och det kan tänkas att Kjell blev immun av alla stick han fick därför idag har han inga problem med mygg.

Denna vår fick Kjell tillstånd av Arne att gräva upp ett land 10 x 5 meter i trädgården för att sätta potatis för att öka sina inkomster. Potatisen växte och skördades men det blev ingen inkomst därför att potatisen inte marknadsfördes utan den konsumerades i hemmet.

- 1952 gjorde Kjell lättare djurskötsel på hästar, kalvar och grisar samt utförde traktorplogning för kyrkoarrendatorn i Norra Möckleby. En annan uppgift för Kjell var att morgon och kväll klämta i kyrkklockan morgon och kväll klockan 7 och 19 för att markera dagens början och slut. Trots Kjell svala intresset för bibelstudier hade prästen gott hopp för Kjell.
- 1953 hade Kjell uppdrag på Skånska Ättikfabriken AB:s laboratorium med uppgiften att taga vattenprover ovanför och efter fabriken vattenuttag. Medelst pipetter tillfördes kemikalier med vilkas hjälp man kunde avläsa vattnets förändringar på sin väg genom fabriken.
1954 hade Kjell uppdrag på Skånska Ättikfabriken AB:s elavdelning där enklare installationer av lampor, eluttag och strömbrytare samt rengöring av ställverk ingick.
Den nytillkommande direktörens bostads om- och tillbyggnad utfördes av behörig elektriker med Kjell som hantlangare. En morgon skulle

Kjell bila ett hål i köket för matarkabeln till spisen. Efter att bilat två timmar och inte nått nöjaktigt djup hissade han i samband med att de ansvariga var på kafferast in en luftdriven vibrator vilken fanns på plats för att fälla en garagemur. Kjell satte spjutet i fördjupningen han tidigare bilat och tryckte på avfyra. Plötsligt var hålet en halv meter i diameter och alla kablar som monterats dagarna innan nere i källaren hade fallit till golvet. Elektriiken som inte hållit utkik efter Kjell var då inte glad. Men Kjell var ju Sivanders pojke så honom kunde man inte sparka ut tänkte man kanske. I alla fall fick han praktisera vidare.

På jullovet medverkade Kjell med snöröjning på Perstorps stations refuger. Körkortet hade utfärdats 1954-12-22 varför det var en stolt Kjell som framförde den lätta lastbilen mellan station och avstjälningsplats. Det blev ett arbetsamt pass eftersom snön skyfflades vid last- och avlastning. Bilen var inte utrustad med hydraulisk lift.

- 1955 fick Kjell sommarjobb på F10 i Ängelholm och blev placerad på division sex för underhåll av flottiljens flygplan där J29:an utgjorde flerparten. Uppgifterna var att som hantlangare vara med om serviceunderhåll samt modifieringsarbeten med planet samt dess radioutrustning.



SAAB 29, även Flygplan 29, med smeknamnet Flygande tunnan, eller bara Tunnan, var ett svenskt enmotorigt reaktionsdrivet stridsflygplan som utvecklades av Svenska Aero-plan Aktiebolaget, SAAB/Wikipedia

Första uppgiften var att göra en ritning på J 29:an som en del av utställning H55 i Helsingborg. Kjell gjorde en karikatyr. En J29:a ställdes ut på "Gossis" skolgård invid tornet Kärnan i Helsingborg. Vingen monterades ned och sedan drogs flygkroppen med dragbil sträckan Ängelholm-Helsingborg. Kjell satt i cockpit under hela resan. Väl på plats monterades vingen på och flygplanet stod sedan till beskådande hela sommarutställningen i Helsingborg 1955. Under Kjells tid på flottiljen skulle vingbultarna bytas ut. Ett segare material än det ursprungliga skulle monteras. Vingen var fastsatt till flygkroppen medelst två bultar cirka 50 mm i diameter samt två 10 mm diameters i framkanten på vingen. För att komma åt de grövre bultarna utan att demontera de övre täckplåtarna och demontera övre tanken demonterades små plåtar strax ovan vingen. Man arbetade i

blindo för att taga ut låssprinter och med skiftnyckel skruva av bulten och sedan draga ut den under vingen där man också arbetade utan kunna se vad man gjorde. En gång tappade Kjell skiftnyckeln och försökte finna den med hjälp av magneter. Då detta inte gick fick man demontera hela överdelen ovan vingen och väl där fann man skiftnyckeln. Den hade fallit ner i nedre delen av planet under undre tanken. Med magnethjälp fick man grepp om nyckeln så att den borde gå att få tag i. På grund av en klack i planets längdriktning och liten springa mellan en del och lufttrumman var man tvungna att demontera även de undre plåtarna och den undre drivmedelstanken. Säg att det tog fyra dagar att få tag på skiftnyckeln och sedan två veckor att montera ihop planet igen. Efter denna händelse fick all binda fast verktygen vid ett finger.

Närmaste arbetskamrat som också ledde arbetet för de två gick ofta på toaletten och var borta långa stunder. Detta irriterade Kjell varför han gjorde arbeten på egen hand såsom till exempel vajersplitsning. En uppgift som han löste tekniskt men som inte godkändes på grund av att diametern ökat mer än tillåtet. Trådarna flöt inte riktigt ihop utan det blev en ballong. Men efter det har Kjell splitsat rep med bättre framgång.

Ett arbetsmoment var att på det upphissade planet pröva nödutfällningen av landningsstället. Arbetskamraten gjorde provet på huvudstället. Ett handtag till vänster i cockpiten vreds om och vips föll hjulen ut. Nu var det tid för toalettbesök igen. Då kamraten inte kom tillbaka tog Kjell själv plats i kabinen och drog i samma handtag för att pröva noshjulet. Förskräckt hörde han ett metalliskt ljud samt en väldig vibration. Noshjulskonstruktionen hade hjälp av tryckluft. Detta för att övervinna det luftmotstånd flygplanet har under färd. Uppståndelsen i hangaren blev stor och folk strömmade till. Kjell hade tur att ingen stod framför planet vid utlösningen men sprickor kunde ha uppkommit på grund av tryckluftskrafterna. Kjell skämdes men undrar om arbetskamraten fått utlösning på toaletten när han hörde smällen. Det fick Kjell inte svar på eftersom det inte var tillåtet att läsa på toaletten.

- 1956 och 1957 Signaltrupperna 15 månader.

Sommaren 1958 praktiserade Kjell tre månader på Zimmermans installationsfirma i Detmold.



Aluminiumtrådar skulle utbytas mot koppar och i samband med det byttes stolparna ut.

- Sommaren 1959 förkovrade sig Kjell sin engelska i en skola belägen på Oxford Street i London. Med sin bror Lars åkte de per scooter till England och bodde på YMCA, ett vandrarhem, i Croydon. På denna ort fanns ett flygfält där han tränade start och landning samt gjorde någon Sightseeingtour



Skånska Ättikfabriken hade ett kontor i England. Chefen som var engelsman bodde i närheten av Croydon. Genom denne fick Kjell och Lars uppleva en del. Företaget hade under besöket en säljträff där en representant från företaget i Sverige deltog. Dessutom arbetade Kjells väninna, Margareta, som sekreterare på Londonkontoret och hon visade dem också runt i London.

Säljträffen avslutades med en middag med dans. Kjell bjöd upp kontorschefens fru till hövlighetsdans. Varv efter varv eller låt efter låt

spelade man utan avbrott för partnerbyte. Efter många låtar fick Kjell frågan om man inte kunde gå och sätta sig därför hon fått problem med fötterna. Ridå; Kjell hade inte förstått att man kunde/skulle avbryta dansen när som helst och att man således inte behövde invänta musikernas avbrott mellan melodierna.

Ett annat minne från samma fest var uppvaktningen av en liten flicka som hade födelsedag. Kjell ville ge henne ett minne och letade upp småpengar i sin plånbok och fann alla då cirkulerande valörer utom 25 öringen. En sådan fick han låna av representanten från Perstorp. Döm om dennes förvåning då han vid nästa möte åtta år senare fick tillbaka en 25-öring.

En engelsman vars föräldrar bodde i Pakistan bodde också på vandrarhemmet. Denne fick Kjell och Lars ett gott förhållande till. Som avskedsgåva fick de var sin bok av honom och han en flygtur av Kjell. Böckerna vårdades med omsorg och stolthet många år men skingrades vid Lars frånfälle och Kjell separation.

1960

Munkbron 9 är en viktig adress för Kjell. Hans ingenjörsexamen medförde beslut om medlemskap i en teknisk förening. Denne tillsammans med Svensk Uppfinnarförening hade en tidning. Kjell blev invald som revisor för tidningen. Kjell menar idag att detta uppdrag ligger till grund för hans senare utveckling mot eget redovisningsföretag.

1964 fick Kjell ett språkstipendium från SIF, Svenska Industritjänstemannaförbundet. Genom en språkskola som hade sina rötter i Sverige ansökte Kjell om utbildning i Brighton. Ordermottagaren på skolan i Stockholm hade under sin tjänstgöring bott hos en familj i Hove, grannsamhället till Brighton. Denna hade tidigare endast godkänt kvinnliga hyresgäster men med rekommendation från den tidigare hyresgästen godkändes Kjell. Familjen hade en son i sjuårsåldern och en hund. Det blev en familjemässig relation där Kjell lade mycket tid i hemmet med hund och son. Måltiderna utom lunchen ingick i hyran vilket gjorde att kvällarna tillbringades hemma för studier och umgänge. Tider mellan lektionerna tillbringades på strand, golfbana och sightseeing.

1965 fick Kjell ett språkstipendium från Telefonaktiebolaget L M Ericsson och det lades till samma skola som året innan i Brighton. Liksom föregående år skedde överfarten från Göteborg till London med

en båt där bilarna lyftes upp och sänktes ner i ett lastrum. Kjell fick samma hyresvärd som föregående år. Med sig på resan hade Kjell tagit med sig en burk med surströmming och en flaska Skåne. Värden tyckte man skulle gräva ner burken i trädgården och så gjordes men senare på kvällen ändrade han sig och tyckte de skulle festa på strömmingen redan den första kvällen. Kjell tog upp burken, öppnade den och tvättade den i vichyvatten och skar upp lök och sedan serverades den tillsammans med tunnbröd, öl och snaps - Skåne. Kvällen blev lyckad men värdens kommentar blev; "Anledningen att äta surströmming är den att få en möjlighet att taga en Skåne!".

Agneta kom på besök i slutet på vistelsen tillsammans fick de två en minnesrik vistelse där man lärde känna två personer som blev ett par vilket ledsamt nog inte blev bestående.

Hunden i familjen hade från föregående år förändrat sitt beteende och även familjelivet i övrigt. Vårdinnan önskade tillökning och inbjöd till sådan. Agneta på ingång förhindrade omedvetet detta.

Avskedsmiddag för familjen bjöd Agneta och Kjell på. På en restaurang där även de nyförvärvade vännerna deltog avnjöt alla en god middag som avslutades med en ostbricka. Restaurangägaren blev upprörd då man visade stort intresse för osten vilket endast av honom var tänkt som ett litet tilltugg. Kjell uppmanade honom debitera hela fatet.

Återfärden till Göteborg blev minnesrik på grund av dåligt väder där Kjell somnade i sin koj medan Agneta med andra vistades på däck på grund av illamående.

1967 & 1969 Frivillig befällsutbildning - FBU
vinter Duved
sommar Strömstad

1971 Kanarieöarna – semesterresa
Agneta och Kjell åkte till Kanarieöarna då Ruth och Erik tog hand om Ulrika och Zsa-Zsa.
Vid poolkanten blev de två presenterade för skådespelaren Sten Ardenstam och hans fru. Sten eldade upp Kjell till att släppa loss i bassängen och de båda spelade ett mindre spel för publiken.
Sten besökte senare familjen, Barrskogsgatan 12, under ett teaterspel i Göteborg.

- 1972 Perstorp AB lade ned Göteborgskontoret och därmed blev det ombyte av arbetsgivare, Siverts Kabelverk i Alingsås. Man bytte strax namn till Kabeldon AB. Företaget ägdes i lika delar av Asea och LM Ericsson.
- 1973 Genom SIF, Svenska industritjänstemannaförbundet, hyrde Agneta, Kjell, Ulrika och Ingrid Bratt två rum i *Riva del sol* i Italien. Christian och Zsa-Zsa togs om hand av Ruth och Erik.
Efter en utflykt långt utanför anläggningen blev familjen som en vänlig gest transporterad med polisbil tillbaka till anläggningen.
- 1978 Kjell övergick till säljare för Asea Skandia, ett grossistföretag. Under kvällstid utbildade sig Kjell till revisor samtidigt som han utförde redovisnings- och deklarationsuppdrag.
- 1974 - 1983 Skatteverket. Kjell blev intresserad av politik och blev medlem i det politiska partiet Moderaterna vilket ledde till en plats i styrelsen för Örgryte föreningen. Han blev genom politiken taxeringsordförande. Utbildning stod Skatteverket för. Den årliga uppgiften blev sedan granskning av cirka 3500 deklamationer.
Uppdraget som gjordes under fritid innebar ett avstånd från familje- och naturupplevelser samt minskade omsorgen och den fysiska kontakten med familjen under en stor del av året. Stora boendekostnader krävde en större inkomst.
- 1986 Beslut om separation
- 1988 Tunisien utbildning genom SBRF
- 1989 Cypern utbildning genom SBRF