

# Min sanning

2020-12-23

Norra Möckleby 1952



Sommaren 1952 gjorde Kjell resan Perstorp-Hässleholm-Alvesta-Emmaboda-Kalmar-Färjestaden-Norra Möckleby med tåg, färja och cykel. Målet var prästgården i Norra Möckleby. Tre flickor och tre pojkar skulle vara inackorderade hos prästen Henning West och hans fru. Konfirmationsklassen skulle vara 12 ungdomar, sex av dem kom från orten.

För cykeln gick resan bra och kom fram till Kalmar enligt tidtabellen. Kjell hamnade i Karlskrona eftersom han inte bytte tåg i Emmaboda vilket varit förutsättningen att nå målet, Kalmar. Ankomsten dit blev sen kväll. Den polletterade cykeln hämtades ut och sedan bar det av till färjan mot Färjestaden. Den sena ankomsten dit innebar cykelfärd över Ölands hela midja eftersom sista bussen gått. Tidig natt väcktes prästparet upp för att installera sin nyanlända konfirmand. (Ungdomar benämndes konfirmand under förberedelsestiden för bekräftelsen och på dagen för själva bekräftelsen).

Prästgården med dess stora trädgård låg placerad bakom kyrkan omsluten av kyrkans och kyrkoarrendatorns fastigheter med undantag av den östra tomtlinjen som hade fri sikt utöver Östersjön vars kustlinje låg en kilometer bort.

Däremellan låg hagar och sädesfält.



Kjell blev snart god vän med innehavaren av arrendet, Hasselbom, samt kyrkvaktmästaren och fick därigenom deltaga i deras arbete. Varje morgon strax efter halv sju skulle traktorns tändkula värmas upp för att förbereda för dagens arbetsuppgifter som kunde vara transporter av hö och plöjning.

Klämtning. Det utfördes varje morgon och kväll för att inleda och avsluta dagens

# Min sanning

2020-12-23

arbete. Den tunga kläppen försågs med ett rep med vilken man sedan tre gånger med kraft drog kläppen mot kyrkklockan.

Lektionerna hölls i kyrkan varje förmiddag medan läsläsning gjordes eftermiddag och kvällar. Kjell var mycket i ladugård och ute på fälten. Det fanns hästar, kor, kalvar och grisar. Hästarna skulle selas för dagens arbete, korna mjölkades av anställd eller arrendatorfrun, kalvarna utfodrades med blå mjölk medan grisarna fick hushållsavfall och tillskott av vad jorden givit. Kjells självpåtagna uppgift var att plöja fält som skördats samt rykta och kratsa hästarnas hovar i stallen.

Hästarna på fälten var remonter (**Remont** (från franskans *remonter* som bland annat betyder *förse med nya hästar*) är en unghäst som genomgår grundläggande utbildning. Ursprungligen var remont i Sverige en till krigstjänst anskaffad häst till dess att dess enskilda utbildning var avslutad. De hästar som inköptes till krigsmakten skulle ha en höjd av minst 147 cm bakom sadeln och vara mellan 3 och 6 år gamla. De remonter som inte genast kunde lämnas över till militärförbanden sändes till en [remontdepå](#) för att först påföljande år tilldelas förbanden där deras utbildning tog vid. De ryttare som red in och tränade hästarna kallades remontryttare, vilka ansågs vara särskilt dugliga ryttare inom armén./Wikipedia)

Konfirmationskamraterna var aktiva på många olika sätt men huvuduppgiften var läsläsning. Bad i Östersjön förekom men inte så ofta eftersom vattnet var kallt och botten mindre attraktivt på grund av den kalksten som löper ut i havet på Ölands östra kuststräcka. (Den Öländska röda och grå kalkstenen har brutits i mer än 1500 år och använts som byggnadsmaterial samt i förädlad form som kalkbruk. Stenmurar, fornborgar, kyrkor, Borgholms slott och andra byggnationer på Öland vittnar om den lokala användningen av stenen). Skulle man bada med sandbotten fick man åka över till den västra delen av Öland. Utflykter gjordes och några av dem var ruinen Gråborg, Borgholm och Resmo kyrka.



Gråborg besöktes i grupp och dessutom av Kjell i samband med kvällsritter. I Resmo kyrka blev Kjell med en av flickorna bortglömd och inlåst då de varit på

# Min sanning

2020-12-23

besök i kyrktornet. Allt slutade väl och vänskapen lever idag vidare. Denna flicka som hade liknande djurintressen som Kjell blev en dag biten av Hasselboms hund varför hon med taxi fick besöka Borgholms vårdcentral. Skadorna man än i dag kan skönja. Minnet ligger kvar av händelsen därför att detta hugg ändade hundens liv.

Prästens son var de sista veckorna hemkommen. Konfirmanderna umgicks delvis med honom och det uppstod även tycke några emellan. Nattvardsvin som han i strid mot reglerna sökt fram bjöd han på. Spänningen för dem som fick taga del av flaskan blev stor.

Dagarna före konfirmationsdagen slaktades en gris som omhändertogs av prästfrun, styckmästare och kokerskor som anlåtats. Allt på grisen verkade bli tillvarataget. Slakten gick till så att grisen togs ur sitt bås och förseddes med en mask så att den inte såg vad som hände och därför var helt lugn. Mitt emellan ögonen några centimeter upp fanns en bult. En slaktare slog med en stor slägga mot bulten som trängde in i hjärnan på grisen varvid den sjönk ihop. Slaktaren lade grisen tillrätta och tog fram en hink med visp och stack grisen i halsen så att blodet forsade ner i hinken. Därefter fick Kjell mot sin vilja uppdraget att vispa blodet varvid han fick se grisens bedjande och oförstående ögon. Därefter har Kjell aldrig ätit blodprodukter.



Konfirmationen ägde rum tillsammans med tillresta föräldrar och syskon och det högtidliga evenemanget gick bra för alla parter trots att några av konfirmanderna fått mindre djupare kunskaper än andra. Som minne utdelades en bibel. Två av konfirmanderna hade svinkoppor, Kjell och en av flickorna. Det sades att det förorsakats av att de två varit mycket i ladugården och "gossat" med djuren (Svinkoppor brukar börja som en liten prick. Den blir sedan en blåsa med vätska, som blir en blåsa med var i.)

Middagen i prästgården var riklig och trivseln var stor och ett tack framfördes till familjen West från de nyblivna konfirmanderna och föräldrarna. Högtidligheten upplöstes och var och en åkte mot sina mål. Många år senare sökte Kjell upp Henning West som då tjänstgjorde i Norra Småland.

Familjen Sivander körde i riktning Veckholm med mellanlandning vid Sveavägen 108 i Stockholm och Riddersviks gård utanför Hässelby. Garras, en tigrerad boxer, blev Kjells present från mor och far samt manschettknappar i guld från övrig släkt.

Min sanning  
2020-12-23